



SOMS IS HET TE GROOT HET LEVEN
om in te wonen

JE KAN BUITEN STAAN TE KIJKEN
op wat binnenin gebeurt

MET DE ZIN HOPELOOS DAARTUSSEN
je bent verloren

ALS JE WIL WETEN HOE LAAT HET IS
of je nog op tijd kan komen

DE WIJZERS ZIJN ZOEK
het tilken is te horen

KAREL SERGEN

NICOLE

Stilte,

*Is een project over zwijgen, over sprakeloos zijn,
over de afwezigheid van geluid, over monddood zijn
en over het recht op spreken.*

Over verdichte emoties en verbeelde woorden.

Karel Sergen schreef de gedichten.

Acht kalligrafen zetten ze in vorm.

Ze worden vanaf september 2013 getoond

in het Hannah-huis in Herent en in boekencafé

“De Dry Coppen” in de Schrijnmakersstraat 11 in Leuven.

Op zondagmiddag 22 september leest Karel Sergen

voor en worden de kalligrafieën voorgesteld.

Hartelijk welkom.

*Hannah, vzw, interculturele projecten en de Dry Coppen,
een café met poëzie in huis*

Met medewerking van Karel Sergen, Gin Van Nerom, Nicole Deputter, Arlette Biesemans,
Françine Bollens, Lieve Mertens, Mon Celis, Hilde Van Brussel en Mariette Janssens.
En met dank aan Annie Steen voor de gastvrije tuin.

Een project met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Stilte is de “vertaling” van Silence, een tentoonstelling met werk van Pollie Gregoor en Jozef Constant.
Van 22 sept. tot 20 okt. 2013 in het Hannah-huis,
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent
web: www.hannah.be