

Van trekvogels en speelvogels

Een tentoonstelling met creatief werk gemaakt door kinderen van hier en elders, deskundig begeleid door ervaren kunstenaars.

Welkom op de opening
op vrijdag 15 september 2017 om 19u
en op de tentoonstelling van 16 tot 23 september,
alle dagen van 14u tot 18u.

In het Hannah-huis,
Mechelsesteenweg 361 te Herent
(vlak bij het station, kant Leuven)

tel. 016 23 85 74
www.hannah.be

En nu concreet: Hoe kunt u helpen?

Het Noodfonds Gastvrij Herent is dringend op zoek naar mensen die geloven dat kunnen geven nog altijd prettiger is dan moeten krijgen.

Wil u het Noodfonds financieel steunen, dan kan dat op de volgende manieren:

- door een eenmalige storting (elk bedrag is van harte welkom)
- door een maandelijks storting met lopende opdracht. Dit geeft zicht op de toekomst maar kan altijd herroepen worden.
- door een deel van de winst van een activiteit af te staan en te storten, of door bij een feest het Noodfonds te laten meegenieten.

Rekeningnummer Gastvrij Herent:

BE05 8919 3403 8975

Bij storting graag vermelden of het bedrag eenmalig is of maandelijks

Namens:	Tuur Vanempten	tuur.vanempten@skynet.be	016/23 55 83
	Koen Neyens	koen.neyens@hotmail.com	016/20 54 33
	Leni Creuwels	leni.creuwels@hannah.be	
	Marcel De Prins	marcel_deprins@skynet.be	
	Lut Deschamps	lut.deschamps@telenet.be	

Voor meer info over het Noodfonds kan u hen altijd contacteren.

Alvast van harte dank in naam van de mensen die door het Noodfonds Gastvrij Herent geholpen worden.

v.u. T. Vanempten – folder via externe extra sponsoring

Ballade van de zee

Niet de wind, maar een boze mond
doofde de kaars. De koningszoon verdronk.

Wie op hem wachtte werd gek van verdriet
en sprong in zee. Beiden werden een lied.

Is het water te diep, koopt men een plaats
op een boot. De afstand is niet zeer groot.

De levens aan boord, zij wegen zo zwaar
en de boot is licht. Ook brandt er geen kaars.

Aan de overkant is nog een feest aan de gang.
Men eet er de wereld, al eeuwen lang.

Spoelen de lijken aan, vangt men ze op
en wordt stil. Een minuut lang spreekt God.

Daarna blazen monden het fort weer dicht,
voor de poort ligt een oorlogsschip.

De doden in zee, ook zij worden een lied.
Het zingt niet, het huilt.

En toch hoort men het niet.

Charles Duval

**de eerste regels verwijzen naar de middeleeuwse ballade
'Het waren twee koningskinderen.'*



Wachten op een thuis

met Gastvrij Herent

Tekeningen gemaakt in de Crea Workshop in het Hannah huis:
'Dromen van een thuis'

Herent: leven en laten leven

Fabia en Meryem wonen met hun kinderen al enkele jaren in Herent. Door de oorlog in hun land, kwamen zij als asielzoekers naar België. Op zoek naar bescherming en met de hoop op een nieuwe thuis.

De eerste jaren kregen ze steun van het OCMW van Herent. Na jaren wachten is hun asielaanvraag geweigerd. Intussen hebben ze een nieuwe asielaanvraag ingediend, maar tot die is goedgekeurd, mag het OCMW hen niet meer steunen.

Drie kinderen gaan naar de dorpsschool en de ouders spreken behoorlijk Nederlands. Vader en moeder willen doodgraag werken, maar dat is verboden zolang ze niet als vluchteling erkend zijn.



Het gezin wil leven, niet alleen OVERLEVEN.

Zoals dit gezin waren en zijn er meerdere: geschokt maar ook wachtend en hopen.

Toekijken en nietsdoen is voor een aantal mensen die deze situaties kennen, geen optie.
Zo groeide het **Noodfonds Gastvrij Herent**

Wat is het 'Noodfonds Gastvrij Herent'?

- is een burgerinitiatief, opgericht in 2007 en gegroeid als antwoord op de concrete noden van enkele vluchtelinggezinnen die tussen ons leven.
- werkt samen met het LOI (=Lokaal Opvanginitiatief) en het OCMW, die aangeven welke gezinnen dringend hulp nodig hebben.
- heeft de steun van de werkgroep Vluchtelingen Herent en van de GROSH (=Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-samenwerking Herent).
- gaf de voorbije jaren financiële steun aan een tiental gezinnen en alleenstaande personen zonder inkomen of met te beperkte financiële middelen.
- Ondersteunt nu o.m. een gezin met kleine kinderen.



Ook nu zijn er weer vluchtelinggezinnen die in afwachting van een officiële regeling, nood hebben aan hulp.

Daarom zoeken we dringend bijkomende sponsors die door een eenmalige of maandelijkse storting het leven van mensen draaglijker willen maken.

Herent heeft een traditie van samenwerken over de grenzen heen

- Al 15 jaar heeft onze gemeente een zusterband met de Quechi- gemeenschap in Guatemala.
- Er was in de jaren '90 de opvang van mensen uit Cambodja, uit Kirgistan, Kazakstan, Wit-Rusland, Albanië ...
- Nu leven er in onze gemeente Syriërs, Afghanen, Burundezen, Kongolezen, Eritreeërs, Kosovaren, die de oorlog ontvlucht zijn en hopen op een nieuwe start hier.
- Zij wonen in Casa Manuel in de Van Bladelstraat of in een appartement in onze gemeente. Zij leren Nederlands in d'Ontmoeting en in Open School in Leuven.
- Zij zorgen voor een kleurrijke aanwezigheid in onze gemeente en op activiteiten zoals de 1 Meimarkt, samenkomsten van verenigingen, Wild in 't Park enz.

Herent kreeg in 2017 de prijs van de meest Gastvrije Gemeente in Vlaanderen



Het is een prijs die we elke dag willen waarmaken.
Ons antwoord op de vraag:
"Hoe zou ik in hun plaats willen behandeld worden?"

