



Frank Vanhooren

**Nieuwstraat 94
8792 Desselgem**

**vanhoorenfrank@yahoo.com
www.frankvanhooren.tk**

“Ik maak alles maar één keer, het zijn allemaal verschillende mensen.”

Frank Vanhooren werd geboren op 6 juli 1963 in Nieuwpoort.

Hij evolueerde van beeldhouwer tot beeldenvormer. Graniet en marmer waren hem te koud, te afstandelijk. “Ik kon er niet genoeg ziel in steken”.

Na zijn studie beeldhouwkunst aan de academie in Harelbeke, volgde hij nog een opleiding monumentale kunst en keramiek.

Sedertdien maakt hij “mannekes”. Geen vrolijke fransen, maar stille figuren: soms ernstig, soms wrevelig, soms laatdunkend, soms droevig, soms glimlachend, soms onverschillig.

Maar geen van die figuren laat de kijker onverschillig. Het zijn spiegels van de zoveel keren mens in ons zelf. We komen ze soms op straat tegen: de mensen die op zichzelf besloten zijn, die hun eigen weg gaan, onderduiken in de massa, maar er altijd het hunne van denken. We betrappen hen in de lijnbus of terwijl ze de mens observeren. Frank Vanhooren doet meer dan dat: na observeren komt vorm geven.

Hij is een man van weinig woorden, maar hij spreekt met zijn handen. Al knedend bereikt hij de diepste lagen van ons mens zijn. Waar de franje van de beschaving weg valt en wij ons bloot geven in al onze kwetsbaarheid.

(tekst: Leni Creuwels, Hannah-huis, Herent)

